

## VOORWOORD

Welkom in mijn boek.

Van 2003 tot 2010 was ik de trotse bezitter van een website. Welhaast dagelijks kon ik hier mijn virtuele ei kwijt over mijn belevenissen aan de waterkant. Een sportvisblog dus.

In dat blog verhaalde ik, behalve over sessies, ook over de randverschijnselen bij het sportvissen. 94 Van die verhaaltjes zijn geselecteerd en herschreven en vormen nu de basis van dit boek.

Uit principe schrijf ik seiken met een s. Ik seik namelijk graag en spreek nooit de z uit. Dat heeft beide met mijn afkomst te maken. Dat is mijn tekortkoming in dit boek. De rest gaat over jou.

Ik wens je veel lees-, erger- en verwonderplezier en verblijf middels vriendelijke groeten met de volgende spreuk:

*Vis hard, dril zacht...*

Rolf