

## Gele blaadjes

Wat is er toch een hoop onzin te koop in Hengelsportland. Ik vraag me af wanneer de fabrikanten komen met zaken als: een boilietafel in camou, je kan niet voorzichtig genoeg zijn! Een onthaakmat van tungsten-weefsel, tegen wegwaaien. Rekbare dyneema, pluggen die een gezond visje nabootsen? Trust me, met de juiste babbel is het verkoopbaar, met de juiste babbel verkoop je nog een koelkast aan een Eskimo. En vissers zijn nu niet de slimste, een paar kralen en een glimmend kettinkje en het pleit is al snel beslecht. Maar goed, daar gaat dit verhaal niet over.

Mwbanka is zwart. Zwart en klein. En mager, vreselijk mager, de gemiddelde RVS-rodpod weegt meer dan Mwbanka. Hij woont in een deel van de wereld dat nu eens niet door droogte wordt geteisterd maar waar juist de overvloed aan water het leven zo verdomd lastig maakt. Gewassen spoelen weg als het weer eens stortregent of wanneer één van de vele kanalen buiten zijn oevers treedt. De terpen waar de dorpjes op gebouwd zijn, zijn zo klein dat het niet mogelijk is om meer dan een paar schrale kippen te houden. Mwbanka vindt het allemaal vreselijk kut en stuurde mij daarom een email. Hier zijn aangrijpende verhaal:

*Dear Sir Rolf Sir,*

*We have all this water but nothing to fish with. Please can you send me the following equipment: 20 kilo MartinsSB Peach Melba, 2 Fox Easydome, 1 camou boilie-table, 5km Fireline (40lbs), 9 Fox Warriors plus reels and some beer please.*

*Most thankfully yours,  
Mwbanka de Vries, Almere.*

En zo krijg ik wel vaker spam. En dan nu het echte verhaal!

Koolzaad! Koolzaad boilies! Ik weet nog wel een polder waar je ongezien een paar ton gele bloempjes kan plukken zonder dat een levende ziel het in de gaten zal hebben. Beetje tarwebloem erbij en rammen maar! Voor 5 cent per kilo kan je wel een beetje storten! Misschien een klein smaakje er aan om het wat extra's te geven? Nou vooruit, laat het dan 15 cent zijn, nog steeds niet duur. O jee, vergeet ik de eieren en het gas! Goed, zitten we op net geen Euro als je de ei-albumine niet meerekent. Die erbij en het is opeens al drie euries per kg! Verdorie. En dan die tijd die er in gaat zitten. Da's alvast niet in geld uit te drukken. Ach fuk it, laat maar zitten, ik koop wel een paar zakken Martin of Ocean Fresh. In ieder geval bespaart me dat een ritje naar de Flevopolder, toch al niet mijn Hof van Eden.

Laten we nu van start gaan met wat serieuzere zaken.

"Je tanden, ik sla je op je tanden, kom hier en ik ram je zo de poli kaakchirurgie in!" Met deze weinig intelligente woorden laat ik je graag kennis maken met Bust. Hij en zijn adoptieve broertje zitten te hengelen aan de Lage Vaart. Een beetje rare naam voor een water dat in feite ligt op een stuk bodem van de voormalige Zuiderzee en dus eigenlijk "Hele Lage Vaart", zou moeten heten.

Aan de andere kant van het water rijden een stel gasten met een ouwe Toyota Hi-lux dwars door de gewassen en slopen de boel, hier en daar stoppen ze en gooien planten in de open achterbak. Bust is woest, het veld is van zijn neef en die heeft het al niet breed. De dreigende woorden van Bust en het zwaaien met zijn willige knuisten heeft echter effect. De ouwe bak scheurt weg en laat een wolk van gele blaadjes achter. "Vuile boilie-ingrediënten-stroppers! Ik heb de schurft aan die gasten". Gelukkig bedaat Bust enigszins. "Heb je

trouwens nog een reactie gehad op je emailtje?" vraagt hij na enige tijd aan zijn broertje. Mwbanka, schudt zijn hoofd en zegt "No, nothing I'm afraid".....