

Ga zo voort lief kind

Vaak gaat een verhaaltje over nare, vervelende of zure dingen. Daar moet maar eens verandering in komen. Deze keer geen gezeur over honden, gemiep over stekkenpezers, gejangk over het weer. En waar we het zeker niet over gaan hebben zijn dikke reten, ik ben helemaal klaar met dikke reten. Neen, beste vrienden, dit verhaaltje gaat over mooie vrouwen, lekkere wijven en geile neukerds. Pak een Kleenex en lees voort!

Wachten is vervelend. Tenminste wanneer je een man bent. Als je dan ook nog een sportvisser bent dan is wachten al helemaal vervelend. Wachten kost tijd en verspilde tijd betekent automatisch minder vis. Er zijn echter twee uitzonderingen. Op twee momenten kunnen wij heel geduldig zijn. Uiteraard aan de waterkant wanneer wij wachten op die ene dikke big en bij de kapper.

Bij de kapper ligt namelijk de leesmap. Waarom het leesmap heet? Geen idee, ik kijk altijd alleen maar plaatjes. Binnen 10 seconden weet je meestal al waar de Revu, de Panorama en de vieste, de Aktueel uithangen. Heb je mazzel dan kan je ze allemaal tegelijk bemachtigen. In geval van pech moet je het met de Kijk of zoiets saais doen. Maar goed, in dit geval is tijd je beste vriend. Immers, de gast die jouw boekje "leest" is voor jou aan de beurt! Maar er zijn andere kapers op de kust. Het is een kwestie van inschatten en timen maar uiteindelijk heb jij het boekje met de lekkerste wijven. Dan vliegt de tijd opeens en ben je aan de beurt!

Boekjes, boekjes vol met mooi vlees. De ene lach nog breder dan de andere. Het kan niet op! Strakke bipsjes, een iets te kort rokje, een blote oksel! Het leven is goed. Wat zijn ze lief, wat zijn ze symphatiek. "Hoe wilt u het hebben?", de

vraag van de kapster schrikt je op uit je diepe zwijmelen, "doe maar kort".

Buiten. De zon schijnt, 25 graden. Er wappert een rokje, een kort, strak wit topje fietst hard voorbij, haren golven in de wind. De boekjes kloppen! Het is echt zo, het is geen fantasie. Wat heerlijk, wat heerlijk. Maar dan de desillusie.

De lijven kloppen, de borstjes priemen zoals alleen borstjes dat kunnen, de gladde benen zijn lang en foutloos. Blij lachend knik je de meisjes aanmoedigend toe "Ga zo voort lief kind". Maar wat is dat nu? Ze werpt je een chagrijnige blik toe! En die rooie daar lijkt welhaast dwars door je heen te kijken! En, jakkes, die daar draait haar ogen weg op een manier die Louis van Gaal zou doen blozen, wat een arrogantie! In de war ren je naar huis en zoekt troost bij je hengels.

Lekkere wijven lachen niet naar vreemde meneren. Sletten misschien wel, en dikbilgorgels vast ook wel, maar die echte neukerds lachen niet naar ons! Tenminste. Als ze ervoor betaald krijgen willen ze wel lachen! Als Pietje Panorama een rug schuift dan gaan die tanden wel bloot, dan hupst dat bipsje wel gewillig voor de camera. Met andere woorden, lekkere wijven laten zich betalen om vreemde meneren te plezieren. Hoe heet dat ook alweer in ouderwets Nederlands?

Het spijt me dat ik de boodschapper moet zijn van zoveel ellende. Pak nu die Kleenex maar en droog je tranen.

Ik ga vissen.